

twaaalfde jaargang

III

mei - juni 1960.

# DE NIJDAMSTRA TYNGE

PERIODIEK VOOR DE GESLACHTEN  
NIJDAM, NIEUWDAM, VLEER, WIJNIA



NIJDAMSTRA

Orgaan der Nijdamstra-Stichting

HET NIJDAMSTRA-BOEK

Het 4e deel van het Nijdamstra-boek  
is verschenen.

De verzending wordt met spoed ter  
hand genomen.

Nog even geduld en het is in uw  
bezit.

DEEL I, II, III en IV

Voor belangstellenden nog enkele exemplaren beschikbaar tegen  
de prijs van f.7.50 per deel, over te maken op postrekening  
82.67.24 t.n.v. penn. Nijdamstra-Stichting te Sneek.

J E Z E L F

Een klein figuurtje in de regen, opworstelend tegen de storm  
en verscholen onder de parapluie.  
Het kan heerlijk zijn om in de regen te lopen. Het is een ver-  
frissende douche. Vooral na een lange droge zomer, waarin  
je veel genieten kon van de zon, is regenen storm heerlijk )  
Maar het kan ook troosteloos zijn, als je zo alleen voortploe-  
tert over een lege, natte straat. Wat kun je je dan alleen  
voelen en verlaten.  
Ergens ben je altijd aan jezelf overgeleverd. Dat zijn zo on-  
ze bijzondere dagen.  
Het is overbodig te bewijzen dat er inderdaad bijzondere da-  
gen in het leven van een mens voorkomen.  
Hoevelen denken thans nog met enige huivering terug aan de  
oorlogsjaren. Wat een verschrikking, die telkens weer terug-  
komende bombardementen.  
Dan was je aan jezelf overgeleverd.

Misschien zijn er sommigen, die zich voor je inzetten, als je leven in gevaar is, maar verder gaat men niet.

Hoogstens houden ze een roerende toespraak bij je graf.

Hoe vaak gebeurt het niet, dat de man, die naast je staat, je vriend niet is. Hoeveel collega's zijn eigenlijk elkanders tegenstanders.

Als het er op aankomt ben je aan je zelf overgeleverd.

Alleen, en dat is niet best, want wat blijft er van je over, als je dan de juiste maatstaven aanlegt.

Ik heb eens gelezen over een tekenfilmpje, waarin een klein keeltje een stofzuiger had weten te bemachtigen, die alles slikte wat hem voor de mond kwam.

Zo'n echt leuk tekenfilmpje, een grappig filmpje, zo'n nietszeggend filmpje. Of had het ons toch iets te zeggen?

Ik ga er toch iets van vertellen:

Met de stofzuiger zette het ventje het hele huis op stelten.

Alles werd opgezogen: gordijnen, tafels, stoelen en wat er meer in de kamer stond.

Toen was de kamer leeg. Maar de stofzuiger was nog lang niet vol en het ventje zocht om nieuwe slachtoffers.

Daar viel zijn oog op een groot schilderij, dat aan de wand hing. Het stelde een generaal voor in vol ornaat.

Nu werd de zuiger op het schilderij gericht. Daar verdween zijn uniformpet. Een kaal hoofd bleef over.

Toen volgden de medailles, zijn sterren. Daar ging z'n uniform. Alle franje werd hem van het lichaam gezogen, en een oud mannetje waarop men gauw was uitgekeken, bleef over.

Hij wou zich nog verbergen achter het hem nog overgebleven "interlockje" maar ach, die zuiger was zo sterk.

Ziezo, nu weet u hoe het filmpje was.

De film was afgedraaid, even nog zoemde de projector door, toen werd het stil.

Waarom één en ander mij zo bij gebleven is?

Wel, ik dacht aan onze ministers, hoogleraren, doktoren, dominees, leraren, onderwijzers, geldmagnaten, ambtenaren, zakenlieden, en ik weet niet aan wie, ik dacht aan u en aan mijzelf, en ik begon te huiveren, want als de stofzuiger ook eens op mij gezet werd?

Wat bleef er dan van mij over?

Er zit zoveel franje aan mijn leven.

Er is zo ontzettend veel make-up.

Zoveel.....wat zegt u ?

De Voorzitter.

### E E N   S E C O N D E .

Eén seconde! Wat is nu één seconde? Vóór u deze zin gelezen hebt, is die ene seconde reeds voorbij.

Toch gebeurt er veel in één seconde. Volgens betrouwbare statistieken sterven er elke seconde twee leden van de wereldbevolking, terwijl er in dezelfde seconde drie nieuwe wereldburgers geboren worden. Dat gaat zo maar door. Dag en nacht. Elke seconde: twee mensen blazen de laatste adem uit, drie babys zijn het leven begonnen.

Elke seconde komt er dus één wereldburger bij. Dat is 60 in één minuut, 3600 in een uur, 86.400 in een etmaal.

Waar moeten al die mensen heen? Waar moeten zij van leven? Hoe vinden zij werk?

Dat zijn geen theoretische vragen. Dit zijn werkelijkheden. Wij weten er in ons land immers ook van mee te praten. Is daar niet het grote probleem van de woningnood?

Ons gehele leven wordt er door beïnvloed. Landbouw en vee-teelt, van oudsher belangrijke bronnen van ons volksbestaan, zijn niet arbeidsintensief genoeg. Er moest wel omgeschakeld worden naar de industrie. Fabrieken en bedrijven rijzen als paddestoelen uit de grond.

Dat is prachtig. Het biedt de mensen werk. Het brengt onder ons bereik mogelijkheden van comfort en genot en weelde, waar onze grootouders niet aan dachten.

Maar het brengt ook gevaren met zich. Het rustige gezins- en familielevens, de samenbinding van de dorpsgemeenschap gaan meer en meer verloren. Daarmede verdwijnt ook de rustige bezinning = we hebben geen tijd meer om ergens over na te denken, we worden grenzeloos oppervlakkig. Het genot van het samen iets opbouwen, de onderlinge samenwerking dreigt verloren te gaan = voor een luttel bedrag hebben we een hele avond verpozing in een bioscoop, radio en televisie vullen de rest, we behoeven zelf niets meer te doen. In onderlinge waardering schieten we tekort, er is geen tijd elkaar behoorlijk te leren kennen,

alles is ingesteld op tempo. Arbeidsvreugde werd een schaars artikel, het ideaal is zo kort mogelijk werken voor zoveel mogelijk geld. We maken onszelf weer tot slaven. Slaven van het werk-tempo, van de diploma-jacht, van het geld.

Zelfs onze godsdienst lijdt er onder. Enig religieus besef lijkt ons ruim voldoende. Het onderhouden van een aantal kerkelijke wetten of het volhouden van een stuk of wat tradities is al heel wat. Het hart is er niet bij. Het wordt slechts vormdienst. Voor meer hebben we tijd noch geduld. We leven in tempo. De zenuw-artsen weten het.

En nu gaan we met vakantie. Dat hebben we broodnodig. Veel meer dan onze voorouders.

Wat doen we met onze vakantie? Laten we ons weer voortslepen van de ene plaats naar de andere? Sight-seeing! Van alles wat en van niets voldoende!

Of willen we proberen in deze vakantie eens tot onszelf te komen? Ons eens bezinnen op de hogere waarden van het leven. Rust zoeken voor het lichaam en voor de geest.

Elke seconde worden er drie babys geboren. Maar elke seconde zijn er ook twee mensen, die voorgoed de ogen sluiten. Onafwendbaar gaat dat door. Eenmaal hebben we behoord tot de drie. Eenmaal zullen we behoren tot de twee.

Wat hebben we dan nog aan ons tempo, aan onze diploma's, aan onze welvaart?

Ik wens u van harte een vakantie met rustig en ernstig zelfonderzoek naar uw verhouding tot het leven, tot anderen, tot God.

Almaar.

H.Nijdam Lzn.

#### VERGADERING TE GRONINGEN

Op 25-3-60 vergaderde de Nijdamstra-Stichting in Hotel Kerst-holt. Een 13 leden waren er aanwezig, dit gering aantal familieleden was wellicht de oorzaak van de heersende griep. Voorzitter Nijdam met zijn vrouw waren ter vergadering aanwezig, hetgeen door de leden altijd zeer op prijs wordt gesteld, ook als mevrouw Nijdam in ons midden is. Na allen welkom te hebben geheten, waaronder ook twee nieuwe leden, werd het woord gegeven aan neef Nijdam uit Leeuwarden.

De voorzitter stelde na de inleidende woorden enkele vragen aan de leden, o.a.: Wat doen wij met de Nijdamstra-Stichting en wat en hoe moeten we althans hiermee verder.

Na nog even gezellig bijeen te zijn geweest, werd deze vergadering gesloten.

H. Nijdam-Smit.

Een neef uit Hoorn schrijft me:

Hoorn, 31 mei 1960.

Geachte Heer Nijdam;

Misschien is het interessant voor u te weten, dat jl. donderdag, Hemelvaartsdag, mijn moeders familie hun jaarlijkse familiedag hebben gevierd. Sinds mijn grootvaders dood - Lützen Nijdam, die een manufacturenzaak te Woudsend had, nu in eigendom van zijn jongste zoon, mijn oom Lolke, - hebben zijn zoons en dochters nu ongeveer negen jaar geleden afgesproken eenmaal in het jaar, nl. op Hemelvaartsdag bij elkaar te komen.

En wel zo, dat van de oudste te beginnen de broers en zusters om beurten als gastheer of gastvrouw zouden optreden.

Mijn moeder was als oudste als eerste aan de beurt. Dit jaar hebben wij het huis met bezemen gekeerd om voor de tweede maal de familie van moeder te ontvangen. De tweede ronde is begonnen. En met veel plezier en dankbaarheid. Deze Hemelvaartsdag was een geslaagde dag voor "Mem har femylje". Om tien uur 's morgens kwamen de eerste wagens al. Onder andere Omke Lolke, zoals hij voor ons heet, in een eigen wagen-van-de-zaak! Te bedenken dat onze grootvader vroeger in een roeiboetje met "lajjes" "de boer op" ging...

Men profiteerde van het prachtige weer, bezichtigde de nieuwe wijken in Hoorn en de nieuwe Ambachtsschool, waar Heit leraar is.

's Avonds vertrok men weer naar alle windrichtingen na een geslaagde dag: naar Zuid-Holland, N.O.Polder, Groningen, Friesland....

Bij deze familiedagen is de gewoonte ontstaan om gastheer en gastvrouw van deze dag een herinnering te overhandigen aan deze familiedag. De vorige ronde was het voor ieder een wandbord van Makkumer aardewerk, waarin het wapen van de Nijdams,

zoals die ook in het menu voorkomt. Deze ronde is het een vaas met deksel, hoogte ongeveer 16 cm, waar tussen diverse gestileerde bladvormen en slingers het gekleurde wapen op voorkomt en daarbij de tekst: "Familiedag Hoorn 1960". Omdat ik de periodiek "Nijdamstra Tyngje" altijd met erg veel genoegen lees, dacht ik, dat het misschien interessant voor U kon zijn iets af te weten van de familiedagen van deze familie Nijdam.

Met de meeste hoogachting,  
(w.g.) Tj. de Vries.

### HET EI EN ZIJ

Een kittig meisje in Vroomshoop hielp bij de eierverkoop onlangs een nijvere grossier en schreef toen voor de grap vol haar naam, met het adres er bij, fluks op de kalkschaal van een ei.

Die eitjes, keurig gesorteerd, werden daarop geëxporteerd. Zo kwam, (wat ik vertel is waar), toen dat beschreven exemplaar terecht bij een chauffeur in Rome, naar 'k uit de kranten heb vernomen.

De man, een jonge vrijgezel, pakte zijn vulpen en schreef snel, (hoe wonderlijk is 's werelds loop!) een brief naar 't meisje in Vroomshoop.

De vurige Italiaan wou heel graag kennis krijgen aan een meisje in het buitenland en vroeg daarom meteen de hand van haar die uit zo'n verre buurt een "eiernaamkaart" had gestuurd!

Zoiets gebeurt niet alle dagen.....

Ik weet niet of de zaak zal slagen, maar loopt het op een bruiloft uit, dan zullen, naar reeds thans verluidt, Hollands eitjes, vers en fijn, van 't bruiloftsmaal de hoofdloon zijn!

=====

Met grote dankbaarheid en blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje

PIETER

R. IJkema  
F. IJkema-Nijdam  
Klaas  
Geeske  
Wispel 185, 29 mei 1960  
Post Langezwaag

Met dankbaarheid en grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje

JELLE JAN

S. Winia  
J. Winia-Poepjes  
Koufurderrige, 8 april 1960  
Post Woudsend.

Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze dochter en zusje

FEIKA HENDRIKA  
(Ria)

Groningen, 6 mei 1960  
Korreweg 330.  
R. Nijdam  
F. Nijdam-v.d.Wal  
Peter  
Tijd. Acad. Ziekenhuis.

Met grote vreugde geven wij kennis van de geboorte van ons zoontje

JORGEN

S. Sluis  
I. Sluis-Nijdam  
Sneek, 23 mei 1960  
Anna van Burenstraat 3  
Tijd. St. Antoniusziekenhuis,  
Kamer 153.

Mei blidens dogge wy tyнге fan de berte fan ús famke en suske

EMKJE.

J.W. Schuurmans  
S. Schuurmans-Nijdam  
Annigje  
Tjitske  
Sieuwke  
Swaenwert, Wiuwert,  
8 april 1960.

1e Pinksterdag verloven zich

DORA NIJDAM

en

HERMAN PIJBERS

Dokkumerstraat 26  
Harlingertrekweg 32  
Leeuwarden, juni 1960.



Maandag 2 mei hopen onze  
geliefde ouders

H. NIJDAM  
R. NIJDAM-KUIPER

hun 25-jarig huwelijk te  
gedenken.

Groningen, april 1960  
Reinautstraat 2.  
Hun dankbare kinderen

Maandag 9 mei a.s. hopen on-  
ze lieve ouders

L. AT SMA  
P. AT SMA-NIJDAM

hun 25-jarige echtvereniging  
te gedenken.

Hun dankbare kinderen:

Willem

Sietze

Ate

Durk

Lolkje

Doraweg 76,

Brekkenpolder bij Lemmer.

Gelegenheid te feliciteren:  
s avonds 7.30 uur.

D.V. Snein 8 maeije is it 40 jier lyn, dat  
ús leave heit en mem, pake en beppe

SJOUKE WINIA

en

GERLOFKE WINIA-NETTINGA

troud binne.

Har tankbre bern:

Akke en Reinder

Reinder en Eefje

Hessel en Afke

Johanna

Botsy en Cornelis

Agnietha en Lolke

Jacob Lolke en Froukje

Lolke en Tini

Sjerp en Elizabeth

Joukjen en Jelle

Etta Maria

en Pake- en Beppe-

sizzers.

Gau, maeije 1960.

Dinsdag 24 mei hopen onze lieve ouders

A. van BAVEL  
G. van BAVEL-WIJNJA

hun 12 $\frac{1}{2}$  jarig huwelijk te gedenken.

Hun kinderen:

Geert  
Cor  
Herke  
Hilly

Sneek, mei 1960  
Dr. Wumkesstraat 5.

D.V. woensdag 25 mei hopen wij met onze geliefde ouders en grootouders

G. HOEKSTRA  
en

I. HOEKSTRA-WINIA

hun 25-jarige echtvereniging te gedenken

Dat God hen nog vele jaren voor elkaar en voor ons zal sparen is de wens van

Thea en Geert  
Geesje, Aizo en  
Pierius Aizo  
Anneke en Wietse  
Albert  
Klaas

Jelsum, mei 1960.

Tankber en bliid dogge wy to witten, dat it D.V. de 10e fan 'e Blommemoanne 25 jier lyn is, dat Omke en Mucike en Heit en Mem tagelyk troud binne.

D. RIEDSTRA

P. HOEKSTRA

H. RIEDSTRA-FALKENA

A. HOEKSTRA-FALKENA

Wy winskje, dat hja lange tiid, noch libje mei je soun en bliid.

Jantsje  
Jan  
Richtsje  
Sibbeltsje  
Dike  
Roelof

Jantsje  
Klaes  
Maeike  
Jeltsje

Nijdamstra-State

Koetshûswei 354

Grou 1

Wâldsein.

Tiid to lokwinskjen inkeld en allinne op Tongersdei de 12e fan 'e Blommemoanne de middeis fan 3 oant 4 ûre en de jouns om healwei achten yn Hotel Hanenburg te Snits.

Foar de bilangstelling ûnderfoun op ús 50-jierrige troudei, sizze wy, mei út namme fan de bern, ús hertlike tank.

W. NIJDAM

A. NIJDAM-DE BOER

Offingawier, maeije 1960.

Zo de Here wil en zij leven, hopen onze geliefde ouders en grootouders

R. DE VRIES

J. DE VRIES-NIJDAM

op zaterdag 28 mei hun 50-jarig huwelijksfeest te gedenken.

Dat God hen, aan de avond van hun leven nog nabij en goed wil zijn, is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen.

Warns:

S. Muizelaar

J. Muizelaar-de Vries

Sneek:

J. de Vries-de Vries

Joh. de Vries

Woudsend:

H. de Vries

Tr. de Vries- Holtrop

Canada-Fenwick:

J. de Vries

A. de Vries-Roorda.

Woudsend, mei 1960.

Moandei, de 9e fan de Blomme-  
moanne, sil it 25 jier lyn  
wêze, dat ús leave âlden

J. NIJDAM

en

W. NIJDAM-POSTMA

troud binne.

Dat hja noch lang sparre bliuwe mei je is de winsk fan har tankbere bern:

Auke

Janke en Michiel

Bouwe

Nelie

Hinke

Maaïke

"Oan 'e Skûtel"

Idzegea 39.

Foar de folle bliken fan mei-  
libjen by har sulveren hou-  
liksfeest, binne de biwenners  
fan "Oan 'e Skûtel" tige  
tankber. En mei út namme fan  
de bern dan ek oan allegearre  
ús tige tank.

J. NIJDAM

W. NIJDAM-POSTMA

Idzegea, juny 1960.

SIEBEREN PIETER WIENIA

en

MARTHA VISSER

geven U, mede namens wederzijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben D.V. op vrijdag 6 mei a.s. 's middags 1.30 uur in het gemeentehuis te Lemmer.

Kerkelijke bevestiging 's middags 2.15 uur in de Gereformeerde Kerk te Oosterzee door de Weleerw. heer ds. D. Passchier.

Follega 43  
Oosterzee 80 april 1960.

Toekomstig adres: Oosterzee 80.

Heden overleed in het volle vertrouwen op zijn Heer en Heiland onze lieve man, vader, behuwd-en grootvader

FONGER H. WIERSMA  
in de ouderdom van 74 jaar en 6 maanden.  
Gez. 179 : 1  
Oosthem-Nijezijsl 110  
13 juni 1960.

Namens de familie:  
T. Wiersma-Nijdam  
Kinderen en kleinkinderen.

Heden overleed onze geliefde zwager en oom

HENDERICUS ROFFEL

in de ouderdom van 85 jaar. Weduenaar van Siena Nijdam. Sappemeer, 25 apr. '60  
Westerbroek:  
Wed. J. Nijdam-Snijder en kinderen.

Voor de vele blijken van belangstelling ontvangen na het overlijden van onze geliefde broeder

JACOB R. WINIA

betuigen wij onze hartelijke dank.  
Gauw: Fam. Sj. Winia, Nijland: Fam. J. Winia  
Duitsland: D. Winia. Mei 1960.

## H E N K N I J D A M N A A R R O M E

### EELDERWOLDE RENNER WON ACHTERVOLGINGSTITEL.

Baankampioenschappen te Amsterdam.

De 24-jarige Drentse wegrenner Henk Nijdam uit Eelderwolde schaarde zich gisteravond in het Olympisch stadion te Amsterdam, in twee fantastische ritten onder de sterkste amateurachtervolgers ter wereld. Op van Peter Post geleende baanspullen onttroonde de stoere kweker uit Eelderwolde in de finale van het nationale amateurachtervolgingskampioenschap, titelhouder Piet van der Lans met ruim 50 meter verschil. Nijdam won deze finale in 5 min. 7.6 sec., een tijd, die gezien de ongunstige weersomstandigheden op hoog internationaal niveau staat.

### NIJDAM IN KNWU-PLOEG.

Naar we nader vernemen heeft de KNWU Henk Nijdam thans opgenomen in de ploeg voor zowel de wereldkampioenschappen te Leipzig als de Olympische Spelen, zodat voor het eerst na zeer lange tijd een noordelijke renner naar beide grote gebeurtenissen zal gaan. Men moet tot 1907 gaan om een noorderling als kampioen van Nederland te kunnen ontdekken. Dat was Arie Bouma uit Leeuwarden. Wel is Nankman in 1922 eveneens kampioen van Nederland geworden, maar dat was op de weg, terwijl het nu de baan-kampioenschappen betreft.

### EELDERWOLDE HULDIGDE "ZIJN" HENK NIJDAM.

De muziekvereniging Nieuw Leven met drumband zorgde voor de muzikale omlijsting van deze huldiging, terwijl de voorzitter van de buurtvereniging Eelderwolde, de heer J. Onnes, die deze avond had georganiseerd, een fraaie mand bloemen overhandigde. "Wij hopen nog eens voor jou in Eelderwolde terug te moeten komen", zei de voorzitter van de muziekvereniging, de heer J. v.d. Enden en zo dachten alle muzikanten er over. De heer Onnes, sprekend namens de buurtvereniging, verheugde er zich als plaatsgenoot over, dat het kleine Eelderwolde een Nederlands kampioen rijk is en sprak de wens uit dat Henk nog veel belangrijke ritten zal mogen winnen. Bloemen kreeg Henk ook van zijn overbuurmeisje....de driejarige Elsie Bakker.

Sterk thuisfront.

Burgemeester mr. B. Struben zei, dat het gemeentebestuur van Eelde graag getuige heeft willen zijn van de vreugde en blijdschap, die er rondom Henk is ontstaan. "Toch", zo waarschuwde de burgemeester, "moeten wij oppassen met te veel huldigen, zodat de jeugd niet de idee krijgt, dat hun prestaties voor de wereld van de eerste orde zijn. Jij hebt sterke benen om te fietsen en ook sterke benen om verschillende huldigingen te kunnen verdragen. Elke Eeldenaar zal straks bij de wereldkampioenschappen en misschien bij de Olympische Spelen de krant spellen of Henk ook bij de kopgroep zit. Er is een thuisfront voor jou, dat je moreel steunt, dat als een gesloten front achter je staat. Wij blijven je met belangstelling volgen maar blijf nuchter en als je van de fiets stapt ook...met beide benen op de grond."

Geslaagden: Einddiploma lagere landbouwschool:

Hoite Nijdam, Roordahuizum; Hendrik Nijdam, Waaxens; Foeke Wijnia, Waaxens; Marten Winia, Follega.

Voor het muziekdiploma uitgaande van de Alg. Ned. Unie van Muziekverenigingen:

Mej. S. Nijdam, Bolsward; M. Wijnia, Bolsward.

Voor het einddiploma Handelsdagschool met H.B.S.<sup>A</sup> te Alkmaar: Hendrika Johanna Nijdam.

De heer P. Wijnja, afkomstig van Koudum, is per 1 september benoemd aan de chr. ulo-school te Heerenveen.

JUBILEUM ZUSTER M.NIJDAM

3 mei 1960.

Heel veel vrienden, collega's en bekenden hebben gistermiddag mej. M. Nijdam hartelijk gehuldigd, omdat zij een kwart eeuw geleden haar werk als kraamverzorgster van het Groene Kruis te Assen begon. In de voorbije 25 jaar is zij bij ontelbaar vele jonge moeders "over de vloer" geweest, waarbij zij zich als een uitermate vriendelijke en bovenal deskundige hulp liet kennen. Beide eigenschappen maakten haar bemind bij de bevolking, die in het VORK-gebouw tijdens de receptie zich niet onbetuigd heeft gelaten. Mej. J. de Zaayer vertolkte de gevoelens van het Groene Kruis voor het werk van de jubilarisse, die zij de Groene-Kruismedaille voor 25-jarige trouwe dienst overhandigde. Namens de kraamverplegingsdienst sprak zuster

M. van Weringh, waarna zuster A. Oosterbeek uit naam van de collega's de vrienden en familie een pick-up aanbood.

ZESTIJARIG HUWELIJKSFEEST in het St. Antonius Ziekenhuis.

Het echtpaar Klaas Vleer en Uilkje Hoekstra te Oudega (W.) heeft dinsdag onder wel bijzondere omstandigheden - nl. in het St. Anthonius Ziekenhuis alhier, waar de bruid verpleegd wordt - zijn 60-jarig huwelijksfeest gevierd.

Kleinkinderen en achterkleinkinderen hebben aan deze dag voor haar en haar man een echt feestelijk karakter gegeven.

Wi voegen aan onze gelukwensen aan het echtpaar Vleer graag de wens toe, dat ze spoedig weer herenigd mogen zijn in hun huis te Oudega.

Met het nieuwe huis van R. Wijnja aan de Badweg te Rottum schiet het mooi op. Maar voor de voorbijgangers is dat nu pas te zien, ofschoon men er al weer verscheidene weken aan het bouwen is. Dit nieuwe huis werd nl. in de schuur van zijn oude boerderij gebouwd.

Kortgeleden hebben we u al verteld over deze eigenaardige methode, die er overigens voor zorgde dat de metselaars geen last van regen en wind hadden en dus ook bij slecht weer door konden blijven werken.

Nu is men echter zo ver gevorderd, dat men meer ruimte heeft moeten maken; de gevel van de boerderij en een stuk van de zijmuur zijn er uitgegooid en het nieuwe huis kruipt nu als het ware langzaam uit zijn schulp.

Binnenkort wordt ook het dak van de oude schuur afgebroken en da. staat er plotseling een nieuwe woning op de plaats waar enkele dagen tevoren nog een boerderijtje stond. Inderdaad, een eigenaardige en zonder twijfel unieke zaak.

-.-.-.-  
-.-.-  
-.-

BESTUUR. NIJDAMSTRA - STICHTING.

Voorzitter : T. Nijdam, Coornhertstraat 12, Leeuwarden,  
tel. 05100 - 22167.

Secretaresse: M.H. Nijdam- Nijholt, Robert Kochstraat 21,  
Leeuwarden.

Penningmeester: C. van der Schoot Azn. Leeuwarderweg 63,  
Sneek, tel. 05150 - 3028.

LEDEN:

P. Agema-Wynia, Stationsweg 18, Dokkum.  
H. Nijdam-Smit, . Boerhaavelaan 113, Groningen.  
M.P. Wienia, Nieuwedijk 75, Lemmer.  
A. Vleer, H. Sytstrastraat 18, Sneek.

=====

POSTREKENING: 82.67.24 t.n.v. penningmeester NIJDAMSTRA-  
STICHTING, SNEEK.

FAMILIEBLAD: "De Nijdamstra-Tynge".

REDAKTEUR: T. Nijdam, Coornhertstraat 12, Leeuwarden.

ADMINISTRATIE: A. Vleer, H. Sytstrastraat 18, Sneek.

---